

Kerkblad voor de Protestantse gemeente
Eems-Dollard.
Wagenborgen-Woldendorp-Termunten-Borgsweer

Oplage: 170 exemplaren
per jaar

Verschijnt 5x

16 febr.2020

23 febr. 2020



Diensten van 1 december 2019 t/m 16 februari 2020

1 december 9.30 uur Ds. C. Minnaard- Muller
Organist: Zacharias W.
Koffie na de dienst
1e advent Koster: Bennie. Beekhuis
Collecte: 1e diaconie, 2e Kerk
Uitgangscollecte: eigen jeugd

Woldendorp

4 december: Avondgebed 20.00 uur Wagenborgen

8 december 9.30 uur Ds. R. Poede, Wittewierum
2e advent Organist: Piet Alkema
(her) bevestiging Koster: Trijn Ploeger
ouderlingen Collecte: 1e diaconie, 2e kerk
Uitgangscollecte: Kerstgroet

Wagenborgen

11 december: Avondgebed 20.00 uur Wagenborgen

15 december 9.30 uur Ds. R. Poede, Wittewierum
Organist: Evert Hamminga
Koster: Abel Moedt
Collecte: 1e diaconie, 2e kerk
Uitgangscollecte: kerkrent -
meesters

Wagenborgen

15 december: 19.00 uur Zangdienst
Organist: Evert Hamminga

Wagenborgen

18 december Avondgebed 20.00 uur Wagenborgen

22 december 9.30 uur Ds. mw. E. Posthumes-Meyjes
Organist: Zacharias W.
Koster: Tonnie
Collecte: 1e diaconie, 2e Kerk
Uitgangscollecte: Rode Kruis

Woldendorp

24 december: 22.00 uur Ds. R. Poede, Wittewierum
Kerstdienst Organist: Piet Alkema
Koster: Trijn Ploeger
Collecte: 1e diaconie, 2e Kerk
Uitgangscollecte:

Wagenborgen

24 december: 19.00 uur Mw. Sikkema- Stienstra
Muz. Prins Bernard

Kerstdienst

Termunten

25 december: 11.00 uur Ds. R. Poede, Wittewierum
1e Kerstdag Organist: Evert Hamminga
Koster: Trijn Ploeger
Collecte: 1e diaconie, 2e Kerk
Uitgangscollecte: eigen jeugd

Wagenborgen

27 december Avondgebed 20.00 uur Wagenborgen

29 december: 9.30 uur Ds. Helmantel
Organist: Zacharias W.
Koster: Bennie Beekhuis
Collecte: 1e diaconie, 2e Kerk
Uitgangscollecte: diaconie

Woldendorp

31 december: 19.00 uur Drs. F. Postema
Organist: Piet Alkema
Koster: Abel Moedt
Collecte: 1e diaconie, 2e Kerk
Uitgangscollecte: Eindejaarscollecte

Wagenborgen

5 januari 9.30 uur ds. R. Poede, Wittewierum
koffie na de dienst
nieuwjaarsdienst
Organist: Evert Hamminga
Koster: Gerrie Kuipers
Collecte: 1e diaconie, 2e Kerk
Uitgangscollecte: Voedselbank

Wagenborgen

12 januari 9.30 uur Ds. A.C. Troost
Organist: Piet Alkema
Koster: Trijn Ploeger
Collecte 1e diaconie, 2e kerk
Uitgangscollecte: onderhoud orgels

Wagenborgen

19 januari 10.00 uur **Borgsweerdienst**

26 januari 10.30 uur Ds. R. Poede, Wittewierum
Organist:
Koster: Abel Moedt
Collecte: 1e diaconie, 2e kerk
Uitgangscollecte: eigen jeugd

Wagenborgen

Herdenkingsdienst betreft Holocaust, zie artikel elders
in Contact.

2 februari 9.30 uur Ds. R. Poede, Wittewierum
Organist: Evert Hamminga
Koster: Gerrie Kuipers
Collecte: 1e diaconie, 2e Kerk
Uitgangscollecte:
werelddiaconaat

Wagenborgen

9 februari 9.30 uur ds. dr. E. Noort
Organist: Zacharias
Koster:
Collecte: 1e diaconie, 2e Kerk
Uitgangscollecte:
Catechese en educatie

Woldendorp

16 februari 9.30 uur Ds. L. Giethoorn
begin voorjaarsvakantie
Organist: Piet Alkema
Koster: Abel Moedt
Collecte: 1e diaconie, 2e Kerk
Uitgangscollecte:
werelddiaconaat

Wagenborgen

23 februari 9.30 uur Ds.mw. C.Minnaard- Muller
Organist: Evert Hamminga
Koster: Gerrie Kuipers
Uitgangscollecte: Kerk in actie

Wagenborgen

Collecten:

Zondag 1 december, is het de eerst advent zondag. De collecte is dan voor onze eigen jeugd. Iedere zondag is er kindernevendienst, de kinderen verwerken op hun manier een verhaal uit de Bijbel.

Zondag 8 december is de collecte voor de kerstgroet. Elk jaar wordt er in onze gemeente een kerstgroet naar zieken, ouderen, eenzamen en een ieder die wat extra aandacht nodig heeft, de diaconie kan een financiële bijdrage goed gebruiken voor dit doel.

Zondag 15 december is de collecte voor de kerkrentmeesters.

De diaconie wordt geregeld gevraagd om een financiële bijdrage voor de nood in wereld. **Zondag 22 december** is de collecte voor het Rode Kruis.

Voor de kerstnacht diensten op **24 december** wordt het doel nog bepaald.

De **1 ste kerstdag, 25 december**, is de collecte voor onze eigen jeugd. Iedere zondag hebben de kinderen hun eigen vertelling en verwerking. Materiaal is belangrijk bij de verwerking. Mogen we op uw hulp rekenen ?

Zondag 29 december is de collecte voor de diaconie. Iedere zondag wordt er een fruitbakje of bloemen gebracht naar iemand die jarig is of wat extra aandacht behoeft.

31 december wordt de traditionele eindejaarscollecte gehouden. Deze collecte mag de gemeente zelf houden.

2020.

Het nieuwe jaar beginnen we samen in de viering op **5 januari**. Samen een toast op het nieuwe jaar uitbrengen, u bent van harte uitgenodigd bij de vieren en na de dienst in de Ontmoeting. De collecte is dan voor de voedselbank.

Zondag 12 januari is de collecte voor het onderhoud van onze orgels. Samen zingen, ondersteund door de prachtige klanken van het orgel. De orgels vragen om onderhoud, helpt u ook mee?

Zondag 19 januari is er een Borgsweer dienst. De bestemming van de collecte wordt nog bepaald.

Een nieuw jaar, de kinderen doen natuurlijk ook mee, de collecte van **26 januari** is voor de kinderen.

Zondag 2 februari is de collecte voor het wereld diaconaat. In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer te zijn. Er valt steeds minder regen door wereldwijde klimaatverandering. Samen met de kerk van Oeganda steunt Kerk in actie boeren gezinnen in hun dagelijkse strijd om het dagelijks bestaan. Boeren leren de nieuwe, duurzame technieken voor productie en opslag van hun gewassen.

De collecte van **9 februari** is voor catechese en educatie. De academie van de protestantse kerk zorgt voor een modern trainingsaanbod. Zo kunnen startende ambtsdragers een training volgen in een interactieve e-learning.

Zondag 16 februari is de collecte voor het wereld diaconaat. De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahelzone. Een regio met een grillig klimaat. Door lange periode van droogte rukt de woestijn op. We ondersteuning boeren om via duurzame landbouw voldoende voedsel te verbouwen. Ook bieden we hulp aan de vluchtelingen in dit gebied.

Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen zijn arbeidsmigrant. Kerk in actie ondersteunt kerkelijke initiatieven, zoals het Wereldhuis in Amsterdam en Den Haag. **Zondag 23 februari** wordt er voor dit doel gecollecteerd. Ondersteunt ook u dit werk?

Onderstaand gedicht is gelezen op een kerkenraadsvergadering, graag geven we de woorden ook aan u door.

Ik wil niet lopen in cirkels
ik wil niet alleen een lege weg
Een lege weg als een canvas
Onbeschilderd
met woorden nooit gezegd

Geen valkuil vol herinneringen
over wat ik heb gelaten
gelogen of gedaan
ik wil alleen nog maar Geloven
In elke dag opnieuw bestaan

Wacht niet om te vieren
wacht niet om te vechten
voor alles wat je waard is
voor je 't weet is het voorbij
wacht niet om te lachen
wacht niet om te zeggen
aan diegene die je lief zijn
Blijf jij hier bij mij

wacht niet om te dansen
wacht niet om te vallen
wacht niet tot secondes
Overgaan in een minuut

Want alles
Ja, alles
Is nu.

Van Diggy Dex. (Alles is nu) Koen Jansen.

Oud papier.

Graag willen we iedereen bedanken die mee geholpen heeft om het oud papier ook dit jaar weer op te halen en ook een ieder die het op de zaterdag bij de weg heeft gezet. Ook bedanken we de firma Vertisol, waar we iedere maand een kar van mogen lenen, en natuurlijk Jan Snijder die met tractor en wagen ook altijd present is. **Zaterdag 21 december** halen we het voor de laatste keer op in 2019. In het jaar 2020 gaan we gewoon weer door, mogen we ook een keer op uw/ jou hulp rekenen om het papier op te halen? De volgende zaterdagen mag u het bij de weg neerzetten vanaf 9.00 uur: **zaterdag 18 januari en 15 februari**. We wensen u/ jou goede feestdagen toe.

Kerk balans.

Het jaar 2019 loopt op het einde. Samen mogen we advent vieren, Jezus geboorte vieren. We mogen samen kerk zijn. Dit is ook het thema van de actie Kerk balans 2020. Ook de Eems Dollard gemeente doet mee. Van **18 januari tot 1 februari 2020** vraagt de kerk om een bijdrage, zodat we samen kerk kunnen zijn en blijven. Vrijwilligers van de gemeente komen bij u/ jou langs. Mogen we ook op u rekenen?

Kerstmorgen.

Dag werd het, lieve God,
en wij weten van het Licht,
maar niet minder van de nacht
die nog niet scheurt.

Gloria zingen wij,
maar ook voor wie
niet meer kan zingen.

Het huis en het hart zoeken wij
waar uw menslievendheid
opnieuw geboren word,
maar de weg naar Bethlehem
versperren wij voor elkaar.

Een kind aanbidden wij,
maar zijn straks alweer vergeten
wat klein en weerloos is
zijn waarde te geven.

Hoe vieren wij
dat Gij onze ongeneeslijke wereldwijd nog altijd niet
aan zijn lot overlaat?

Uit: Bij gelegenheid van Sytze de Vries.

Kerkrentmeesters.

Het pad naar de kerk van Woldendorp is opnieuw gelegd. Ziet er weer keurig uit. Een aantal weken geleden deed de familie Perdok een schokkende ontdekking. Alle koperen afvoerpipen van de kerk van Woldendorp waren gestolen. Ook had men geprobeerd de kerk binnen te komen, dit is echter niet gelukt. Er zijn nu plastic afvoerpipen geplaatst, om het water toch goed te kunnen afvoeren. De renovatie van de Ontmoeting is bijna klaar. Op dit moment is de schilder bezig om alles weer keurig te schilderen en te sauzen. We hopen in het voorjaar 2020 de Ontmoeting feestelijk te heropenen, zodat iedereen de veranderingen kan bekijken.

De kerkrentmeesters wensen iedereen goede feestdagen toe.

Vervoer.

Mocht u vervoer nodig hebben om naar de viering te gaan op zondagochtend, neem gerust contact op met Trijn Ploeger, telefoon 06 10470532.

Avondgebeden in de Petruskerk van Wagenborgen

Op woensdagavond, in de periode van Advent, zijn er weer de vertrouwde Avondgebeden. Een moment van meditatie en verstillig.

Ook dit jaar nodigen we u uit om in deze periode aan te schuiven in een kring van mensen in het koor van de Petruskerk van Wagenborgen.

Op woensdag 27 november, 4 december, 11 december en 18 december bent u van harte welkom.

De Avondgebed begint om 20.00 uur. De kerk is open vanaf 19.30 uur.

Namens de Liturgie-Commissie.

Anne Koopmans

It's hard to beat the system

When we're standing at a distance

So we keep waiting

Waiting on the world to change

Now if we had the power

To bring our neighbors home from war

They would have never missed a Christmas

(John Mayer- Waiting on the world to change)

De koude wintermaanden staan weer voor de deur, alhoewel, als ik nu naar buiten kijk dan zijn ze er al. Mistroostig weer, koud en nat. Het is de tijd dat we buiten voor binnen verruilen. En binnen maken we het gezellig. De lampen gaan al vroeg aan, de kaarsjes ook en in mijn hoofd ben ik alweer bezig met de kerstboom en natuurlijk de kerstvieringen.

Het is de tijd van verwachting, voor de kleine en grote gelovigen allereerst natuurlijk op de goedheiligman, maar zodra die weer naar Spanje is afgereisd, komt de kerst binnen. Ook de tijd daarvoor is de tijd van verwachting, namelijk op de geboorte van Jezus. Maar (ver)wachten alleen brengt ons niet zoveel. De kleinsten onder ons kunnen in een gelukzalig afwachten verblijven op de cadeaus die van de Sint komen, De sint moet echter op pad, hij moet actie ondernemen, omdat er anders niets te geven is. Zo is het ook met de verwachting van de geboorte, de komst, van Jezus. Daar mogen wij best in blijde verwachting van zijn, maar er zal ook het nodige moeten gebeuren. We kunnen niet alleen maar in blijheid vooruitkijken en denken dat het allemaal wel door Jezus gedaan of opgelost zal worden, daar spelen wij zelf, of we willen of niet, ook een (grote) rol in.

John Mayer mag dan wel zingen: waiting for the world to change (wachten tot de wereld veranderd), maar dan kunnen we wachten tot we een ons wegen. Er verandert niets als we zelf niet veranderen, als we zelf de verandering, niet in beweging zetten. Het bekende liedje: stil maar wacht maar alles wordt nieuw, is daarom niet heel adequaat.

Voor verandering moeten we ons eerst bewust zijn wat we willen veranderen. En ik zou adviseren om niet gelijk bij de wereldproblemen te beginnen, maar eerst dichterbij huis.

De tijd die komt leent zich daar uitstekend voor. Lees eens een goed boek, luister naar mooie muziek, kijk een mooi programma en laat uw gedachten dan verwijlen.

U zult merken dat als u u zelf de ruimte geeft, er ook ruimte is. Neem de tijd eens om niets te doen en laat u inspireren, wie weet welke wonderschone en diepe gedachten u overvallen. Want doen begint bij denken.

Ds. Raymond Poede

Kerstmiddag 17 december

De donkere dagen voor kerst komen er weer aan. Een goede gelegenheid om samen te komen en samen te zijn. De afgelopen jaren hebben we de goede gewoonte ontwikkeld om een gezellige kerstmiddag te organiseren. Een leuke middag met kerstliederen een kerstverhaal en de inmiddels beroemde kerstbingo. U hoeft zich niet op te geven en kunt spontaan komen. Neem uw buurvrouw of een vriendin mee want het belooft een mooie en leuke middag te worden. Samen genieten van de hete chocolademelk en de Glühwein en een hapje en een drankje.

We komen om 16.00 uur samen in “ De Ontmoeting” en de middag duurt tot ongeveer 19.00 uur.

Wees Welkom!

Kerstsamenzang 15 december

Op zondag 15 december willen we samen oude en nieuwe kerstliederen zingen: van Johannes de Heer tot het nieuwe liedboek. Welke liederen dat zullen gaan worden is aan u. U heeft nu de mogelijkheid om uw eigen favoriete kerstlied op te geven en die te laten zingen. Maakt u van die mogelijkheid dankbaar gebruik. Denk niet te snel, dat een ander dat lied wat u wilt zingen wel opgeeft, want dan kan het maar zo zijn dat uw favoriet er niet bij is en dat zou jammer zijn. Ik zou het geweldig vinden als veel mensen hun eigen favoriete kerstlied opgeven. Alleen dan wordt het een avond van ons allemaal.

.U kunt u liederen tot 9 december opgeven. U kunt dat doen door mij te bellen of aan te spreken of via de email: raymond@poede.nl.

Ik hoop op veel suggesties!

Ds. Raymond Poede

Kerstdienst

Wat is er mooier dan op kerstavond naar de kerk te gaan om samen de geboorte van Jezus te vieren. Voor mij persoonlijk is het een van de mooiste diensten van het jaar. Ik kan er van genieten om oude bekenden tegen te komen, om de bekende liederen te zingen, maar vooral om het samenzijn. Op kerstavond komt dat allemaal samen. Ik hoop dat u dat ook zo ervaart en ook dit jaar weer onze kerstdienst bezoekt. Met na afloop natuurlijk de warme Glühwein en chocolademelk.

Aan de dienst wordt medewerking verleend door een gelegenheidsensemble. Drie prachtige stemmen begeleid door een geweldige pianiste. Ze zijn al weken aan het instuderen, dus het belooft een mooie avond te worden. Zij zullen onze oren strelen met mooie kerstliederen.

IK hoop u allemaal te zien op 24 december om 22.00 uur in de Petruskerk!

Avond voor de gemeente,

We hadden heel graag een “gemeente-avond” willen organiseren, maar de renovatie van “De Ontmoeting” is nog niet geheel afgerond en onze administratie betreffende heden en toekomst nog om een verdere en finale uitwerking vraagt. We verwachten ergens aan het begin van het nieuwe jaar u te nodigen voor een avond voor gemeenteleden waarin u een zakelijke en inhoudelijke agenda mag verwachten.

Namens de Kerkenraad - Anne Koopmans



Terugblik Oogstdienst 2019 (Anne Koopmans)



Vorbereiding in "de "Ontmoeting"



Liturgisch stuk: Opbrengsten van het land



Om te delen

**KERSTFEEST 2019 MET INBRENG VAN DE
BASISSCHOOL-----JEUGD**



Kerstavond-dienst Termunten

Aanvang: 19.00 uur

Kerstfeest in de verbouwde Kerk van Termunten

met zangsoliste:

ELLEN PALMEN uit Woldendorp

Begeleiding van soliste en samenzang:

Fanfare Orkest Prins Bernhard.

VA: "KOM VAN JE ANGST AF"! (zo zegt het Kerstverhaal)

Warmte – gezelligheid – kerstliederen – verhalen –

koffie – thee – limonade – lekkers.

Daarmee luiden wij de twee kerstdagen in!!

Medewerkenden: Pastor: Tineke Sikkema-Stienstra

Lektoren: Harry Beekhuis – Bé Bekkering- Bert Bos

Harma Kuiper – Francien Noordam – Steyn Prins

En... Basisschool jeugd!

KOSTER: Ria Prins.

VAN HARTE UITGENODIGD EN WELKOM!!!!!!

24-nov	Wagenborgen	11.00 u	ds. Poede	Tinka
1-dec	Woldendorp	09.30 u	ds. C. Minnaard-Muller	
8-dec	Wagenborgen	09.30 u	ds. Poede	Nanda
15-dec	Wagenborgen	09.30 u	ds. Poede	Garrelt
22-dec	Woldendorp	09.30 u	Ds.mw. E.Postumes-Meyjes	Evelien
25-dec	Wagenborgen	11.00 u	ds. Poede	Marjan
29-dec	Woldendorp	09.30 u	Drs. . Helmantel	Tinka
				Nanda
5-jan	Wagenborgen	09.30 u	Ds. Poede	Garrelt
12-jan	Wagenborgen	09.30 u	Ds. Troost	Marjan
19-jan	Borgsweer	10.00 u		
26-jan	Wagenborgen	09.30 u	Ds. Poede	Evelien
2-feb	Wagenborgen	09.30 u	Ds. Poede	Tinka
9-feb	Woldendorp	09.30 u	Prof. Dr. Noort	Nanda
16-feb	Wagenborgen	09.30 u	Ds. Giethoorn	Garrelt
23-feb	Wagenborgen	09.30 u	Ds. Minnaard-Muller	
				Evelien
1-mrt	Woldendorp	09.30 u	Ds. Poede	Marjan

Van de kindernevendienst

Tijdens het adventsproject gaan we met de profeet Micha op zoek naar het kindje Jezus. Een kind maakt namelijk het verschil.

Aan de hand van de seizoenen zien we dat het leven telkens weer doorgaat, maar dat er ook minder fijne dingen gebeuren. We kijken uit naar het licht dat het donker verjaagt. We maken tijdens de kindernevendienst een ster, met Kerst is deze af en kunnen de kinderen er thuis een mooi plekje voor zoeken.

75 jaar en ouder 2019/2020

Mw.A Swart Hansen (06-12-1944)	De Wilgen 30
Mw JM Kuiper Riepma (19-12-1924)	Ufkeshuis Siddeburen
Dhr N van Antwerpen (28-12-1936)	G Boelmanweg 17
Dhr A Bult (05-01-1939)	G Boelmanweg 76
Dhr Th.Schortinghuis (08-01-1942)	't Hamrik Nieuwolda
Mw T Haan Mansens (09-01-1934)	De Wilgen 46
Dhr N van Vianen (19-01-1935)	Klokkenborg 52

Van harte gefeliciteerd



De bloemen gingen met een hartelijke groet naar:

22 sept.	Dhr en Mw Brouwer Velema	De Wilgen 20
29 sept.	Dhr en Mw Hamminga	Hoofdweg 130
06 okt.	Dhr en Mw. Zandinga	Tonnistil 10
06 okt.	Mw E Bult	Kerkstraat 62
13 okt.	Dhr en Mw van Rosmalen	Hoofdweg 56
20 okt.	Mw F Niehof	Hoofdweg 164 a
27 okt.	Mw T Ploeger	De Wilgen 10
03 nov.	Dhr en Mw Oosterom	De Hoogte 33
10 nov.	Dhr A Moedt	H.L Emmensweg 18
17 nov.	Mw J Slijm	Boelmanweg 49

De jarigen

16-12-1938	mw.M.D.Bos-Telkamp	Kenninckweg 8	Tm.
29-12-1943	B.Muntinga	Zwaagweg 26	Wold.

2020

29-01-1942	J.W.B.de Waal	A.E.weg 59	Wold.
01-02-1942	P.Keizer	A.E.Gorterweg 6	Wold.
03-02-1935	mw.E.Kramer-Dieterman	Vliethoven Delfzijl	
09-02-1933	J.R.v.d.Scheer	P.Muntinghepad 1	Tm.
09-02-1938	L.Bos	Kenninckweg 8	Tm.
17-02-1935	W.P.Vos	Zwaagweg 21	Wold.

Jubileum

Op 24 jan. 2020 zijn dhr. en mevr. Bonthuis 45 jaar getrouwd

Herdenken, Vieren en Herinneren

75 jaar Vrijheid

In 2019 en 2020 herdenken we het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. We staan stil bij de vrijheid die is bevochten door mensen die daarvoor grote offers hebben gebracht. We vieren dat we sinds 1945 weer in vrijheid leven, in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven aan nieuwe generaties.

De bevrijding betekende het herstel van onze vrije en open democratische rechtstaat. De rechten en vrijheden die daaruit voortkomen, zijn niet vrijblijvend. Ze scheppen voor iedereen een verantwoordelijkheid voor het behouden en het versterken ervan.

Vanuit die gedachte organiseert de Petruskerk van Wagenborgen in het kader van de **Nationale Holocaust Herdenking** op zondag 26 januari 2020 een bijzondere bijeenkomst waarbij we stil staan bij de vervolging en het vermoorden van onze Joodse medeburgers tijdens het Nazi-regime in de Tweede Wereldoorlog.

Het programma van deze ochtend zal een verstild en afwisselend karakter hebben waarbij

“verhalen, muziek en gedichten” een belangrijk onderdeel vormen.

Plaats: Petruskerk van Wagenborgen

Wanneer: Zondag 26 januari 2020

Tijd: 10.30 uur

Toegang: gratis

Bij het verlaten van de kerk: collecte

Na afloop: koffie/thee in “De Ontmoeting”

