

Kerkblad voor de Protestantse gemeente
Eems-Dollard.
Wagenborgen-Woldendorp-Termunten-Borgsweer

Oplage: 170 exemplaren
per jaar

Verschijnt 5x

Inleveren kopij

Verschijnt:

18 febr. 2019

25 febr. 2019



Diensten van 25 november - 17 februari 2019

Zondag 25 nov. **11.00 u**
Laatste zondag
kerkelijk jaar

ds. mr. R. Poede
Organist: Piet Alkema
Koster: Abel Moedt
Kindernevendienst: Tinka
Collecten: 1ste diaconie, 2de Kerk
Uitgangscollecte: eigen gemeente
Wagenborgen

Woensdag 28 november 20.00 uur Avondgebed
Wagenborgen

Zondag 2 dec. 09.30 u
1ste Advent
dienst van S & T
Koffie na de dienst

ds. R Poede, Wittewierum
Organist: Zacharias Wieringa
Koster: Bennie Beekhuis
Kindernevendienst: Bennie
Collecte: 1ste Diaconie, 2de Kerk
Uitgangscollecte: Missionair werk
Woldendorp

Zondag 9 dec. 9.30 u
2de Advent

ds. Tj. Huisman, Zeerijp
Organist: Piet Alkema
Koster: Abel Moedt
Kindernevendienst: Evelien
Collecte: 1ste Diaconie, 2de Kerk
Uitgangscollecte: Pastoraat
Wagenborgen

Woensdag 12 december 20.00 uur Avondgebed
Wagenborgen

Zondag 16 dec. 9.30u
3de Advent

ds. mr. R. Poede, Wittewierum
Organist:
Koster: Trijn Ploeger
Kindernevendienst: Garrelt
Collecte: 1ste Diaconie, 2de Kerk
Uitgangscollecte: Kerstgroet
Wagenborgen

Zondag 16 december **Kerst samenzang**
19.00 uur
Wagenborgen.

Woensdag 19 december 20.00 uur Avondgebed
Organist: Evert Hamminga
Wagenborgen

Zondag 23 dec. 9.30u
4de Advent

ds. S.W. Bijl, Groningen
Organist: Zacharias Wieringa
Koster: Tonnie Kramer
Kindernevendienst: Marjan
Collecte: 1ste Diaconie, 2de Kerkbalans
Uitgangscollecte: Kerkrentmeesters
Woldendorp

Maandag 24 dec. 22.00 u
Kerstnacht
m.m.v. In Corpore

ds. mr. R. Poede, Wittewierum
Koster: Gerrie Kuipers
Collecte: Bukina Faso

Maandag 24 dec. 19.00u mevr. T. Sikkema, Delfzijl
Kerstavond dienst in Dollard College
m.m.v. Teel Yooba
collecte: Burkina Faso
Woldendorp

Zondag 25 dec. 9.30u
1ste Kerstdag

ds. mr. R. Poede, Wittewierum
Organist: Piet Alkema
koster: Abel Moedt
Kindernevendienst: Nanda
Collecte: 1ste Diaconie, 2 de Kerk
Uitgangscollecte: jeugd eigen
gemeente

Zondag 30 dec. **11.00u**

drs. F. Postema, Krewerd
Organist: Zacharias Wieringa
Koster: Bennie Beekhuis
Kindernevendienst: Tinka
Collecte: 1ste Diaconie, 2de Kerk
Uitgangscollecte: onderhoud orgels
Woldendorp.

Maandag 31 dec. 19.00 u ds.mr. R. Poede, Wittewierum
Organist: Piet Alkema
Koster: Trijn Ploeger
collecte: 1ste Diaconie, 2de Kerk
Uitgangscollecte: eindejaarscollecte.
Wagenborgen.

2019.

Zondag 6 jan. 9.30u mevr. A. v.d. Heide ,Groningen
Organist: Evert Hamminga
Koster: Gerrie Kuipers
Kindernevendienst: Bennie
Collecte: 1 ste Diaconie, 2de Kerk
Uitgangscollecte: onderhoud kerken
Wagenborgen

Zondag 13 jan. 9.30u ds.mr. R. Poede, Wittewierum
koffie drinken
nieuwjaar borrel
Organist: Piet Alkema
Koster: Trijn Ploeger
Kindernevendienst: Evelien
Collecte: 1ste Diaconie, 2de Kerk.
Uitgangscollecte: diaconie
Wagenborgen

Zondag 20 jan. 9.30u ds. S.W. Bijl, Groningen
Organist:
Koster: Tonnie Kramer
Kindernevendienst: Garrelt
Collecte: 1ste Diaconie, 2de Kerk.
Uitgangscollecte: Oecumene
Woldendorp

Zondag 27 jan. 9.30u ds.mr. R. Poede, Wittewierum
Organist: Evert Hamminga
Koster: Abel Moedt
Kindernevendienst: Marjan
Collecte: 1ste Diaconie, 2de Kerk.
Uitgangscollecte: eigen jeugd
Wagenborgen

Zondag 3 febr. 9.30u ds.mr. R.Poede, Wittewierum
koffie na de dienst
Organist: Piet Alkema
Koster: Gerrie Kuipers
Kindernevendienst: Tinka
Collecte: 1ste Diaconie, 2de Kerk.
Uitgangscollecte: Werelddiaconaat
Wagenborgen.

Zondag 10 febr. **11.00u** drs. F. Postema, Krewerd
Organist:
Koster: Bennie Beekhuis
Kindernevendienst: Nanda
Collecte: 1ste Diaconie, 2de Kerk.
Uitgangscollecte: Catechese en educatie
Woldendorp.

Zondag 17 febr. 9.30u ds. H.J. Meijer, Roden
Organist:
Koster: Abel Moedt
Kindernevendienst: Bennie
Collecte: 1ste Diaconie, 2de Kerk.
Uitgangscollecte: Noodhulp
Wagenborgen.

Zondag 24 febr. 9.30u drs. H.H. Hoekstra, Emmen
Organist: Evert Hamminga
Koster: Trijn Ploeger
Kindernevendienst: Evelien
Collecte: 1ste Diaconie, 2de Kerk.
Uitgangscollecte: Missionair werk
Wagenborgen.

Advent.

Zal de dag nog komen dat de bergen vrede dragen,
de heuvels gerechtigheid ?
Dat al wat ademt niet langer zucht en schreit?
Om uw schepping in nood roepen wij u aan.

Zal de dag nog komen voor wie wakker liggen in de nacht,
verdrietig, vol zorgen, eenzaam en ongerust
Door bange dromen?
Om uw mensen in nood roepen wij u aan.

Zal de dag nog komen voor wie geweld is aangedaan,
voor wie te lijden heeft van man en macht,
voor wie geen helper heeft, wie niets meer verwacht?
Om wie vergeten raken roepen wij u aan.

Uit: Bij gelegenheid, van Sytze de Vries

Eindejaar collecte.

Een goed gesprek is het jaarthema van de Protestantse Kerk dit jaar, wij sluiten ons daar graag bij aan. Als kerkenraad hopen we dat onze gemeente ook in het nieuwe jaar een plek van ontmoeten is. Een plek waar we met God en anderen gaan wat ons bezig houdt. Door betrokken te zijn met mensen die het minder hebben, dichtbij en veraf. Door op zondag ons geloof te vieren. Om dit mogelijk te maken hebben we geld nodig. Daarom vragen we een extra bijdrage, zodat we ook in het nieuwe jaar ons werk kunnen voortzetten. Met uw gift draagt u bij aan een gemeente waar mensen elkaar écht kunnen ontmoeten. Hartelijk dank voor uw bijdrage.
U kunt uw bijdrage overmaken naar: NL 97 RABO 0366 9026 52.

Kerkbalans.

Het thema dit jaar is: Geef voor je kerk. Samen zijn we de kerk, samen staan we sterk. Van 19 januari tot 2 februari 2019 vragen we om uw bijdrage voor kerkbalans. U/ jij ontvangt persoonlijk bericht, het antwoord wordt weer bij u opgehaald. Mogen we ook op uw/ jou bijdrage rekenen?

Kerk daar sta je
met je deuren op,
wagenwijd

Voor wie trouwen,
dopen, vieren en rouwen

Voor wie maar wil
luisteren naar een woord dat verheft
naar een onbeduidend verhaal
van een naaste om een praatje verlegen

Kerk blijf daar staan
Ik geef om
de plek die je biedt.

De kerkrentmeesters

Oud Papier.

Zaterdag **15 december** wordt het oud papier weer opgehaald. De laatste keer in het jaar 2018. Graag willen we iedereen bedanken voor het oud papier en natuurlijk ook de vrijwilligers. Vol goede moet starten we op zaterdag **19 januari** 2019 weer met het ophalen van het oud papier. In februari op zaterdag **16 februari**. We vragen nogmaals om vrijwilligers om een zaterdag te helpen. We vertrekken om 9.00 uur vanaf de Ontmoeting.

Contact.

Voor u ligt weer een Contact. Met veel zorg gemaakt. De kerkenraad is dankbaar dat we ook op deze manier contact kunnen houden met u/ jij.

We vragen deze keer om een bijdrage voor Contact. U/ jij kunt zelf bepalen wat de bijdrage is.

U kunt u bijdrage overmaken op rekening: NL 97 RABO 0366 9026 52.

Collecten

Zondag **25 november** is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We gedenken allen die niet meer bij ons zijn. De collecte is voor ons eigen gemeentewerk.

Zondag **2 december** mogen we bijdragen de Kelder, een jongeren centrum in Bilthoven.

Het Pastoraat staat centraal op zondag **10 december**. In steeds meer plattelands gemeenten loopt het aantal predikantsplaatsen terug. Gemeente leden zijn aangewezen om elkaar onderling te ontmoeten. Training en onderwijs kunnen hierbij een steun zijn. In de Advent tijd denken we aan een ieder die oud, eenzaam, verdriet en ziekte ondervind. Zondag **16 december** is de collecte voor de Kerstgroet.

De Kerkrentmeesters vragen uw bijdrage op zondag **23 december**.

Kerstmacht: in vele kerken wordt van Jezus geboorte verteld, samen zingen, luisteren naar orgel en muziek. Deze avond willen we in onze gemeente een bijdrage geven voor het werk dat mevr. Kuiper ondersteunt in Afrika.

Kids@school! Laten we zorgen dat we minimaal 200 kinderen de kans geven om naar school te gaan met een complete schoolkitt! 1 kansarm kind kan een heel schooljaar onderwijs krijgen voor slechts euro 25! Maak een pakketje, bestemd voor het nieuwe schooljaar.

Namens de kinderen hartelijk dank!

Kerstfeest, een feest van licht en bezinning. De collecte deze zondag is voor onze eigen jeugd.

Zondag **30 december** vragen we uw bijdrage voor onze orgels.

Op de drempel van het oude naar het nieuwe jaar **31 december**, vragen wij een bijdrage voor de eindejaar collecte, deze collecte is voor de eigen gemeente

We staan op de drempel van een nieuw jaar.

We mogen ook dit jaar omzien naar die ander. Zondag **6 januari** is de collecte voor de kerken in onze gemeente.

De Diaconie vraagt uw bijdrage op zondag **13 januari**.

Zondag voor de eenheid. Wereldwijd ontstaan op onverwachte plekken nieuwe geloofsgemeenschappen. Zo krijgt de kerk in Marokko een enorme impuls door migranten uit West-Afrika die na een studie hier blijven. Zondag **20 januari** is de collecte om deze gemeenschappen te ondersteunen.

Voor onze eigen jeugd is de collecte op zondag **27 januari**.

Zondag **3 februari** is de collecte voor Bengalen. Vele overstromingen maken het land onveilig. Samen bouwen aan dijken.

Catechese en educatie, jongeren hebben het nodig. Materiaal en creatieve inzichten maken dat de jongeren inzicht in het kerkenwerk en geloof krijgen. Zondag **10 februari** mogen ook wij bijdragen.

Nood is overal, graag willen ook wij hulp bieden. De diaconie geeft hulp waar nodig is. Zondag **17 februari** vraagt de diaconie om uw bijdrage.

De Bijbel dichtbij. Het lezen van de bijbel is niet vanzelfsprekend. Daarom ondersteund de Protestantse Kerk initiatieven om het Bijbel lezen te bevorderen. Zondag **24 februari** vragen wij uw bijdrage hiervoor.

Van harte bevelen we de collecten bij u aan, Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Kerst.

Liefde is het licht waarmee Gij vandaag ons raakt,

liefde als een Woord met vleugels,
van alzo hoge.

Als een Mens met erbarmen, ons zo nabij.

Liefde als een goede tijding,
als een beter vaderland,
als onderdak voor ons allen.

Nergens zo goed te lezen,
zo verstaanbaar gemaakt
dan in de geboren herder Jezus Messias.

Gezegend zijt Gij om Hem:
dat Hij met U in de eenheid van de Geest
moge leven in gloria !

Uit: Bij gelegenheid, van Sytze de Vries.

Kerkrentmeesters.

De kerkrentmeesters zijn een aantal keren bij elkaar geweest om de lopende zaken te regelen. De web site van onze gemeente is op orde, neem gerust een kijkje. Zoals bij de wet verplicht is, heeft ook onze gemeente een stichting opgericht voor de begraafplaatsen in onze gemeente. Dhr. B. Bekkering is voorzitter, dhr. G. Perdok en dhr. E. Hamminga nemen plaats in het bestuur. De heren L. Wams en S. prins worden adviseurs. Dank dat jullie deze taak op je wil nemen. De kerk van Woldendorp is klaar, de kleuren zijn weer prachtig, ook is de geluidsinstallatie nu goed. De oude Bijbel uit de kerk van Woldendorp ligt op dit moment bij de restaurateur.

DE punten sparen.

De voedselbank in Delfzijl verzorgt voor velen een voedsel pakket. Om dit te kunnen financieren, vragen zij om DE punten. Als men deze inlevert, worden de punten omgezet in euro's. Graag doet onze gemeente hier aan mee, in de kerk staat een doos om ze in te doen, u mag ze ook bij de kerkenraad inleveren.

[Stichting Teel Yooba NL](#)

[21 juni 2017](#) ·

Kids@school ! Laten we zorgen dat we minimaal 200 kinderen de kans geven om naar school te gaan met een complete schoolkitt! 1 kansarm kind kan een heel schooljaar onderwijs krijgen voor slechts euro 25! Maak je vakantie leuker met een pakketje bestemd voor het nieuwe schooljaar. Doneer een bedrag en geniet van een mooie zomer.

Doneren kan op Stichting Teel Yooba rekening nummer NL39ABNA0247500984! Namens de kinderen hartelijk dank!

De Nelson Mandela-school, is gevestigd in Ouagadougou, in de wijk Teel Yooba. Er gaan ongeveer 1200 kinderen naar deze school en er zijn 25 leerkrachten.

Er zijn kinderen die geen veilig thuis hebben, en voor wie school de enige veilige haven is. Op school krijgen ze tijd, liefde en aandacht. En een warme maaltijd! De maaltijden worden gemaakt door de moeders van de schoolkinderen. Eén lespakket voor 1 jaar inclusief de warme maaltijd kost Euro 25 euro per jaar. Onze doelstelling voor het schooljaar 2017/2018 is om 200 kansarme kinderen aan een schoolpakket te helpen!

In november delen we weer een aantal zo gewenste lespakketten uit aan de weeskinderen! Toch hebben we nog niet alle kinderen kunnen helpen! We gaan door met onze acties en het inzamelen van geld! Geef deze kinderen een toekomst met een bijdrage van 25 euro kan een kind een jaar naar school!

Iedere maand ontvang ik in mijn mailbox een herinnering van onze geweldige eindredacteur van ons kerkblad, Jan van der Laan: Het is weer tijd voor een stukje in Contact en iedere keer denk is: Is het alweer zo ver?

De tijd glipt je soms door de vingers heen. Ooit heb ik een boek gelezen van Douwe Draaisma met de pakkende titel: Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt. Toen dacht ik; ja dat zal wel, maar inmiddels ben ik ook zelf een jaartje ouder en moet hem volmondig gelijk geven. De tijd vliegt voorbij, vooral als je terugkijkt. Als je jong bent dat lijkt de tijd soms voorbij te kruipen. Mijn jongens klagen net zoals ik vroeger dat het schooljaar zo lang duurt, terwijl ik denk: Hebben ze alweer vakantie?

Het einde van het jaar nadert alweer, de bladeren dwarrelen vrolijk gekleurd van de bomen en het wordt alweer vroeg donker. Dat maakt mij altijd een beetje melancholisch, maar dat is dit jaar misschien wel een beetje erger. Dat komt mede door de gebeurtenissen het afgelopen jaar. Mijn vader heeft dit jaar twee keer een herseninfarct gehad, de eerste is hij nog redelijk te boven gekomen, de vraag was of dat nu ook weer zou gebeuren, maar een bezoek van de huisarts maakte ons duidelijk dat dat niet het geval zal zijn. Er is geen vooruitgang meer te verwachten. Dat betekent in het geval van mijn vader dat hij in zijn eigen wereld leeft. Hij verteld ons zijn onsamenhangende verhalen en wij proberen die te duiden. Vragen die je stelt komen niet aan, zodat een echt gesprek onmogelijk is.

Terugkijkend besef je dan hoe belangrijk het is dat je het goed hebt met elkaar. Ik ga nu nog meer dan anders regelmatig bij mijn ouders langs. Even kijken hoe het gaat. Ik zie hoe mijn moeder een weg zoekt om hier mee om te gaan. En dat lukt haar tot nu toe bewonderingswaardig goed.

Maar even samen herinneringen ophalen aan vroeger, dat is er niet meer bij. In 2020 zijn ze 60 jaar getrouwd en daar leefden en leven ze echt helemaal naar toe. Dat willen ze graag samen beleven en wij hopen dat natuurlijk ook. Maar het verdrietige is dat mijn vader dat nu, tenminste op dit moment, niet meer beseft. Maar toch hebben ze het ondanks alles goed samen. Ze zijn nog bij elkaar, dat besef zit heel diep.

Maar toch maakt dat je, zo terugkijkend, wat melancholisch en verdrietig. De herinneringen aan vroeger ophalen met mijn vader kan niet meer, hij leeft nu in zijn eigen wereld. Maar ik prijs me gelukkig dat mijn moeder er nog is en dat we samen herinneringen kunnen ophalen aan de tijd die achter ons ligt. En ook dan verzuchten we vaak: Wat gaat de tijd toch snel.

Toch overheerst de dankbaarheid dat zij en wij nog samen zijn en samen kerst kunnen vieren. Juist op zulke momenten ervaar en zie je hoe belangrijk het is om er voor elkaar te zijn.

Ik wens u en de uwen dan ook hele gezegende kerstdagen toe.

Ds. Raymond Poede



Kerstmiddag 19 december

De donkere dagen voor kerst komen er weer aan. Een goede gelegenheid om samen te komen en samen te zijn. De afgelopen jaren hebben we de goede gewoonte ontwikkeld om een gezellige kerstmiddag te organiseren. Een leuke middag met kerstliederen een kerstverhaal en de inmiddels beroemde kerstbingo. U hoeft zich op te geven en kunt spontaan komen. Neem uw buurvrouw of een vriendin mee want het beloofd een mooie en leuke middag te worden. Samen genieten van de hete chocolademelk en de Glühwein en een hapje en een drankje.

We komen om 16.00 uur samen in “ De Ontmoeting” en de middag duurt tot ongeveer 19.00 uur.

Wees Welkom!

Kerstsamenzang 16 december

Op zondag 16 december willen we samen oude en nieuwe kerstliederen zingen: van Johannes de Heer tot het nieuwe liedboek. Welke liederen dat zullen gaan worden is aan u. U heeft nu de mogelijkheid om uw eigen favoriete kerstlied op te geven en die te laten zingen. Maakt u van die mogelijkheid dankbaar gebruik. Denk niet te snel, dat een ander dat lied wat u wilt zingen wel opgeeft, want dan kan het maar zo zijn dat uw favoriet er niet bij is en dat zou jammer zijn. Ik zou het geweldig vinden als veel mensen hun eigen favoriete kerstlied opgeven. Alleen dan wordt het een avond van ons allemaal.

De avond zal een iets andere opzet hebben dan vorig jaar. Hoe? Dat blijft nog even een verrassing.

U kunt u liederen tot 10 december opgeven. U kunt dat doen door mij te bellen of aan te spreken of via de email: raymond@poede.nl.

Ik hoop op veel suggesties!

Ds. Raymond Poede

De kerk in Woldendorp.

U zult het wel gezien hebben. De werkzaamheden in Woldendorp zijn voltooid.

Als Kerkrentmeesters zijn we bijzonder gelukkig met het resultaat. We hopen dat u als gemeente er ook blij mee bent. Voorlopig blijven er twee delen van de muur onbepaald; een klein gedeelte aan de rechterkant en een groter deel aan de linkerkant. We kijken over een jaar wat we er samen van vinden. Volgend voorjaar is het de bedoeling om een officiële ingebruikname te plannen waarbij we ook de gerestaureerde bijbel terug hopen te hebben en aandacht willen besteden aan de verhalen achter enkele grafschriften in Woldendorp. Dat willen we op een passende manier doen. We houden u op de hoogte.

Namens de kerkrentmeesters, Evert Hamminga

De bloemen gingen met een hartelijke groet naar:

- 16 sept Mw. A Wagter Ganzendrift 10 Slochteren
- 23 sept Dhr. en mw. Wolthek Klokkenborg 15
- 23 sept Dhr. J v/d Broek De Wilgen 12
- 30 sept Mw. E de Jong De Berken 7
- 7 okt Dhr. en mw. Koopmans De Hoogte 27
- 14 okt Dhr. Ploeger Kerkstraat 17
- 21 okt Dhr. en mw. Doddema Kokslaan 1
- 28 okt Dhr. A Moedt Ufkenshuis Siddeburen
- 4 nov Dhr. Bontsema en mw. Haan Zuidbulten 20
- 11 nov Mw. B Doornbos Kerkstraat 30
- 18 nov Dhr. en mw. v/d Broek Tonnistil 16



75 jaar en ouder

Mw. G. Bierling Pakes Menterne 11
(23-11-1935)

Mw. J.M Kuipers Riepma Reint Dijkemastraat 1 Siddeburen
(19-12-1924)

Dhr. N. van Antwerpen G Boelmanweg 17
(28-12-1936)

Dhr. A. Bult G Boelmanweg 76
(5-1-1939)

Dhr. T. Schortinghuis 'tHamrik Nieuwolda
(8-1-1942)

Mw. T. Haan Mansens De Wilgen 46
(9-1-1934)

Dhr. N. van Vianen Klokkenborg 52
(19-1-1935)

Van harte gefeliciteerd

Bedankjes

We hebben €131.80 aan giften voor de oogstdienst mogen ontvangen

Namens de diaconie onze hartelijke dank

Huwelijksjubilea

Dhr. en mevr van der Laan Tonnistil 7 Wagenborgen
(1-2-2019) 45 jaar getrouwd

Van harte gefeliciteerd

**Jarigen en jubilea vanuit de gemeente van 26 nov.2018
t/m 25 febr. 2019**

29-11-1940	D.W.Krijgsman	Borgsweer 29	Borgsw.
16-12-1938	mw.M.D.Bos-Telkamp	Kenninckweg 8	Tm.
29-12-1943	B.Muntinga	Zwaagweg 26	Wold.
31-12-1940	J.Noordam	Lalleweer 7	Borgsw.
17-01-1929	mw.E.v.d.Paard-Werkman	Bongiusweg 17	Tm.
19-01-1928	mw.T.H.Bos-v.d.Werf	Van Julsinghatehuis	Delzijl
29-01-1942	J.W.B.de Waal	A.E.weg 59	Wold.
01-02-1942	P.Keizer	A.E.Gorterweg 6	Wold.
03-02-1935	mw.E.Kramer-Dieterman	Vliethoven	Delfzijl
09-02-1933	J.R.v.d.Scheer	P.Muntinghepad 1	Tm.
09-02-1938	L.Bos	Kenninckweg 8	Tm.
17-02-1935	W.P.Vos	Zwaagweg 21	Wold.
55 jaar getrouwd			
21-02-1964	Meyerhof-Bouwman	Borgsweer 35 A	Borgsweer

Actie schoenmaatjes Bedankt

Actie Schoenmaatjes is een succes geworden!

Iedereen die deze actie steunt, op wat voor manier dan ook, willen we hartelijk bedanken, De reacties die we krijgen zijn positief, Zonder u/jullie steun is deze actie niet mogelijk.

Er zijn vanuit de school De Kronkelaar,peuterspeelzaal Kids2by, kinderopvang de Vrijbuiten, de beide kerken, D Factor en het dorp leuke gevulde en mooie versierde dozen binnengekomen. Zelf van buiten het dorp doen mensen mee en worden er dozen gebracht. Daarnaast zijn ook veel losse spulletjes en giften ontvangen. Je kunt zien dat iedereen goed zijn best heeft gedaan om mee te doen op wat voor manier dan ook.

Wij willen iedereen hiervoor alsnog hartelijk bedanken.

Zodra de aantallen bekend zijn wordt dit aan u doorgegeven.

Vr.gr. actiecomité Schoenmaatjes: Rita de Gries en Alie Planting

Edukans: Nog één keer Schoenmaatjes

Met veel enthousiasme doen al 24 jaar kinderen en ouderen mee met Schoenmaatjes. Hier zijn wij ontzettend blij mee. We hebben zoveel kinderen een prachtig cadeau kunnen geven! Ook dankbaar zijn we voor alle vrijwilligers die zich, vaak in hun vrije tijd, met enthousiasme en overgave voor Schoenmaatjes hebben ingezet. Maar Edukans wil blijven vernieuwen. Daarom heeft Edukans besloten Schoenmaatjes dit jaar voor de laatste keer te organiseren.

In 2019 start Edukans met een waardige opvolger:**Schoolmaatjes**. In deze nieuwe basisschoolactie halen kinderen in Nederland geld op voor duurzame schoolmaterialen voor kinderen in ontwikkelingslanden. Dit jaar brengen we nog één keer werelden bijelkaar met een schoenendooscadeau.

Wij hopen dat iedereen er met ons een fantastisch laatste Schoenmaatjes jaar van wil maken!

Folders kunt u ophalen bij Vita Nova, Spar, Petruskerk, de Ontmoeting, Gereformeerde kerk, Ons Centrum en bij onderstaande personen.

Rita de Gries, de Hoogte 26-A1, 0596-541930
Alie Planting, G.Boelmanweg 16, 0596-542454



Kerstviering Termunten en Woldendorp

De Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) eigenaar van de kerk van Termunten is deze zomer begonnen met de restauratie en verbouwing van de kerk .

Helaas verlopen restauratie werkzaamheden niet altijd zoals men aanvankelijk bedenkt. Men was van plan om begin juni met de werkzaamheden te starten maar dit is opgeschoven tot na de bouwvak. In de verwarmingselementen in de banken en in het stookhok is asbest aangetroffen hetgeen eerst verwijderd moest worden. Wegens haperende fondswerving is besloten eerst de restauratie van de muren en ramen uit te voeren en in een latere fase de verbouwing.

Door al deze activiteiten en tegenvallers zijn er deze zomer geen concerten geweest, ook is de kerk dit jaar niet meer geopend voor bezichtigingen of andere activiteiten .

De kerstavonddienst op 24 december kan daarom ook niet in de kerk plaatsvinden . Al meer dan 30 jaar is het traditie dat de muziekvereniging Prins Bernhard de kerstavond viering in Termunten begeleidt .De kerk van Woldendorp is te klein voor inwoners van twee dorpen en een muziekkorps, Besloten is een gezamenlijke viering in het **Dollard College in Woldendorp** te houden. De **aanvangstijd is 19.00 uur.**

Harma Kuiper uit Termunterzijl is onlangs in Burkina Faso geweest om geld te overhandigen voor het project Schoolkits voor De Nelson Mandela-school, gevestigd in Ouagadougou, in de wijk Teel Yooba. Met zo'n schoolkit kunnen arme kinderen ook onderwijs volgen. De collecte in de kerstnachtdiensten is voor dit project.

Steyn

N.B. De SOGK heeft beloofd dat de lentemarkt op 26 mei wel doorgang kan vinden.

Geref. Kerk Woldendorp.

Zoals u wellicht hebt gehoord of gelezen is de voormalige Geref. Kerk te Woldendorp afgebroken.

Dit gebouw was zodanig aangetast door Aardbevingsschade dat het niet meer te herstellen was.

Nu wordt er op de plek waar de kerk heeft gestaan een Dorpsplein gerealiseerd.

Het plein komt te liggen in het midden van het vroegere pad rondom de kerk.

Een replica van de torenspits van deze Kerk krijgt een prominente plek op het nieuwe dorpsplein.

De originele torenspits was al in slechte staat. De in 1949 ingemetselde gevelsteen met daarin een

koker. Waarin zich een document bevond met de volgend tekst: In de donkere Aprildagen van het jaar onzes Heren 1945 werd ons Geref. Kerkgebouw door oorlogsgeweld verwoest.

Verscheidene jaren gingen voorbij maar door Gods goedheid mocht dit nieuw gebouw verrijzen.

De eerste steenlegging vond plaats door Ds A.Vos , toentertijd Geref. Predikant alhier, op 28mei

Anno Domini 1949 des morgens te 11 ure.

Hierbij waren Kerkenraad en Bouwcommissie tegenwoordig, Waarna de namen van de toenmalige

Kerkenraad en de Bouwcommissie volgen op dit document.

Als slot tekst staat op het document: Gedaan te Woldendorp den 28 mei Anno Domini 1949.

Deze gevelsteen en de koker met daarin het document, zal te zijner tijd in de Hervormde Kerk in Woldendorp geplaatst worden,

Ook de Balk die boven de ingang van de Geref. Kerk lag zal daar ook geplaatst worden. Op deze Balk stond de tekst : O Sion looft uwen God.

Hoe het een en ander in de hervormde Kerk er gaat zien is nog niet helemaal

bekend, daar word nog over nagedacht.

Harry Beekhuis.

Eén ster,

*Eén ster
maakt de lucht minder dreigend
Eén kaars
maakt de nacht minder zwart
Eén hand
maakt de weg minder eenzaam
Eén stem
maakt de dag minder stil
Eén vonk
kan een begin van nieuw vuur zijn
Eén noot
het begin van een lied
Eén kind
het begin van een toekomst*

Anne Koopmans

Zoals de meesten van jullie wel weten gaan we eens in de 2 jaar weer een reis maken, dit jaar was het naar Cyprus. We willen jullie bij deze toch even wat kiekjes laten zien.



Ons hotel



Aangezien je niet met geheel blote benen een kerkgebouw binnen mag wordt het zo opgelost.



Gemaakt van allemaal kleine mozaiek steentjes

Kerst op Cyprus

Geen witte Kerst op Cyprus maar het is zeker een plek waar Kerst op een eigen wijze vol tradities gevierd wordt.

Mensen verheugen zich om samen de geboorte van Jezus te gedenken en een warme en waardevolle tijd met elkaar door te brengen, cadeautjes uit te wisselen en kerstliederen te zingen.

Zomaar wat tradities:

Op Kerstavond lopen groepjes jongeren met hun opvallende rode hoedjes door de straten en langs de deuren. Met hun triangels, fluiten en gitaren zingen ze “Agelically Kalanda” (Cypriotische Kerstliederen) met de boodschap dat Christus vandaag in Bethlehem is geboren. Met hun zangkunst halen de jongeren geld op voor liefdadigheid en goede doelen.

Als ze dan s’avonds hongerig thuis komen krijgen ze een heerlijk stukje warm gebakken “Christopsomo” (het brood van Christus) met nootjes en rozijnen.

Kalikantzari, de kleine zwarte kabouters

Volgens de Cypriotische overlevering wonen in het hart van de aarde kleine zwarte kabouters die tijdens de Kerstperiode uit hun schulp kruipen. Zij komen de huizen binnen en maken er overal een rommeltje van: ze doven het vuur in de open haard, maken de melk zuur en maken de mensen belachelijk. Om zichzelf tegen deze kabouters te beschermen wikkelen de huisvrouwen kruiden om het “kruis” en besprenkelen de kruiden met “heilig water” gedurende de 12 heilige dagen rond Kerst.

Olijfbladeren

Iedereen die thuis een open haard heeft, gooit met Kerst olijfbladeren in het vuur om te zien of men door iemand wordt geliefd. Men vraagt dan: “O lieve Sint Vasili, laat me alstblijft zien of iemand mij liefheeft?” Alleen als het olijfblad knispert en danst, wordt de persoon door iemand geliefd. Zo niet, dan is er altijd hoop dat de liefde er volgend jaar zal zijn.

Anne Koopmans